

A photograph of a fountain in a park. The fountain is a vertical column of water spraying upwards from a pond. The pond is surrounded by green grass and lily pads. In the background, there are trees and a brick building. The text is overlaid on the image in yellow.

'Zie het water!'

Protestantse
Gemeente
Nuenen

Seizoensprogramma 2024-2025



Bij deze uitgave



Het **Seizoensprogramma** is een jaargids, waarin opgenomen de vieringen, gesprekken en activiteiten, die in het seizoen 2024-2025 gepland zijn.

Daarnaast zullen er activiteiten zijn, welke op dit moment nog niet bekend zijn. Er wordt naar gestreefd deze dan via de *Nieuwsbrief* bekend te maken.

De meeste van deze activiteiten gaan uit van de **Protestantse Gemeente Nuenen**, maar er wordt ook samengewerkt met de **Parochie Heilig Kruis** in Nuenen en de protestantse gemeentes in **Helmond** en **Geldrop./Mierlo**

De pastores van de Nuenense kerken zijn: ds. **Marlies Schulz**, kerkelijk werker **Pieter Flach** en de pastoor van de parochie Heilig Kruis: **Hans Vossenaar**.



ds. Marlies Schulz



kerkelijk werker Pieter Flach



pastoor Hans Vossenaar



Zie het water!

toelichting bij het jaarthema

Het seizoensthema van onze gezamenlijke kerken in Nuenen heeft dit jaar met water te maken. Het was het verzoek van de werkgroep Groene Kerk om een thema rond water te kiezen. We kunnen niet bestaan zonder water. En het ene jaar is water overvloedig om ons heen, terwijl we in eerdere jaren veel droogte meemaakten, zelfs in ons toch vaak natte land. Onze manier van omgaan met water moet gaan veranderen. Niet alleen stoppen met zo snel mogelijk afvoeren of het zoute water buiten houden, maar ook voorraden aanleggen in natte tijden voor andere momenten met droogte. En het blijkt een opgave ons water schoon te houden, zo intensief als we het op allerlei manieren gebruiken. Vragen genoeg, over hoe we met water om moeten gaan.

De bijbel blijkt ook vol waterverhalen te staan als je er een beetje oog voor hebt. En ook dan is de betekenis niet eenduidig. Er zijn verhalen waarin het (teveel aan) water bedreigend is, zeker in de nacht en in de storm. Maar water was toen, net als bij ons, ook levensnoodzakelijk. Water om te kunnen drinken en zo te kunnen bestaan. Water om te wassen en het vuil te verwijderen, water dat schoon maakt.



Kerkelijk Centrum De Regenboog

Sportlaan 5

5671 GR Nuenen

tel.: 040 283 7240



Pastoraal Centrum/H. Clemenskerk

Park 55

5671 GC Nuenen

tel.: 040 283 1210



Ontmoetingscentrum 't Kruispunt

Slachthuisstraat 22

5664 EP Geldrop

tel.: 040 285 7527



Bethlehemkerk

Sperwerstraat 2,

5702 PJ Helmond

tel.: 0492 539 470



Inhoud van dit programma

- **Vieringen**
kerkdiensten in vele vormen
- **Jeugd / Tieners**
alle activiteiten rondom kinderen en jongeren
- **In gesprek**
lezingen, gespreksbijeenkomsten, ontmoetingen
- **In actie**
(ontspannende) activiteiten, waarbij ontmoeting centraal staat
- **Bij de burens**
Bijdragen uit Geldrop/Mierlo en Helmond



jaarthema:
'Zie het water'

vieringen

Reguliere diensten

Iedere zondag is er een kerkdienst. De meeste zondagse vieringen volgen in grote lijnen de bij ons gebruikelijke liturgie, maar daarnaast zijn er ook vieringen met een ander karakter die veel losser van opzet zijn en waarin met andere vormen van vieren geëxperimenteerd wordt ('Zondagmorgen-Andersdiensten')

Na elke dienst zijn de kerkgangers van jong tot oud van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade. Voor dit ontmoetingsmoment bent u ook van harte welkom als het niet mogelijk is om de dienst fysiek in de kerkzaal te volgen!

Actuele informatie vindt u in *Rond de Linde* of *De Nuenense Krant* en de website van onze gemeente: www.pgn-nuenen.nl. Ook worden er geregeld nieuwsbrieven verstuurd met een toelichting bij de dienst. In de even weken is er voor kinderen van de basisschool een kindernevendienst. Zie ook de pagina JEUGD.

Nadere informatie bij:

Ds. Marlies Schulz, marlies.schulz@pgn-nuenen.nl
Pieter Flach, kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl



Carrouseldiensten ring Peel en Kempenland 2025

Thema: *Voedsel voor de ziel: brood, water en wijn*

Wij gaan in deze serie na de Bijbelse en hedendaagse betekenis van alles wat wij voedsel voor de ziel kunnen noemen: Waarna verlangen mensen en wat doet hen/ons goed? Brood, water en wijn zijn daarbij onze aanknopingspunten om vandaaruit verder na te denken over deze vraag.

Dit jaar worden de carrouseldiensten door zes protestantse gemeenten in Peel en Kempenland georganiseerd. De voorgangers hebben de diensten gezamenlijk voorbereid en rouleren die zondagen tussen de verschillende kerken. Zo geven wij vorm aan onze onderlinge verbondenheid als gemeentes in deze regio.

Info: Marlies Schulz, marlies.schulz@pgn-nuenen.nl

Pieter Flach, kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

zondag

9 febr. – 16 febr. – 23 febr. 2025

De Regenboog 10:00 uur

Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Van iedere overledene noemen we de naam en een nabestaande steekt een kaars aan.

Info: ds. Marlies Schulz, 040-785 4267

zondag

24 november 2024

De Regenboog 10:00 uur



"Zondagmorgen anders" diensten

Waarom op Zondagmorgen Anders?

Bij de gesprekken die wij als gemeente voeren over de toekomst van onze kerk, werd het onder meer genoemd: kerkdiensten eigentijdser maken, interessant ook voor jongeren, een keer een ander geluid te laten horen en het toegankelijk te maken voor iemand, die misschien nooit of bijna nooit in de kerk komt. Zeker binnen een kerk met de naam Regenboog (behalve een teken van hoop, ook een teken van veelkleurigheid) kun je vaststellen dat er veel verschillende mensen zijn, waarbij ieder op zijn of haar eigen wijze het geloof en een kerkdienst beleven. De een wil op zondag een traditionele dienst en de ander heeft weer behoefte aan een nieuw jasje. En dat moet allemaal naast elkaar kunnen bestaan, zodat we een kerk zijn voor iedereen. En als we zeggen iedereen, dan wordt daarmee ook bedoeld dat we een kerk willen zijn naar buiten, midden in de samenleving en een kerk die toekomstbestendig is. Daarom worden er vier of vijf keer per jaar diensten georganiseerd die anders zijn. De Zondagmorgen-Andersdiensten zijn een begrip aan het worden.



In deze diensten proberen we de woorden, die we bijna iedere zondag horen, anders te verpakken, zodat ze ook voor de doorgewinterde kerkganger verfrissend zijn en een andere kijk geven en voor mensen van buiten dan weer beter te begrijpen zijn

Er is een thema en aan de hand van het verhaal van een spreker, gedichten, filmpjes, een lied, een gesprek, maaltijd, discussie of wat dan ook, proberen we bij iedere Zondagmorgen-Andersdienst er weer een mooi en verrassend geheel van te maken, dat ergens over moet gaan, informatief is en prikkelend!

De diensten

De data van de diensten voor komend seizoen zijn nog niet allemaal gepland. Houdt u de *nieuwsbrieven* en *Rond de Kerk* daarvoor in de gaten. Vast staat voor nu 13 oktober en 1 december.



Een klein tipje van de sluier. Op **13 oktober** wordt er een bijzondere dienst gehouden in het kader van het 25-jarig jubileum van het gebouw de Regenboog. Dat wordt een ware dominees-reünie. Aan deze dienst werken mee Ad Wijlhuizen, Christien Crowwel, Pieter Flach en Marlies Schulz. Teun en Trudy Kruiswijk Jansen zullen als gast aanwezig zijn. Het thema is: *Bouw een brug!*



Op **1 december** is het de eerste Advent. Dan gaan we op weg naar kerst. Op een verrassende manier kijken we naar wat meer dan 2000 jaar geleden onverwacht gebeurde. Iedereen van harte welkom!

Wie zijn wij

De voorbereidingsgroep bestaat uit Karel van de Grinten, Margriet van Schijndel, Hasse van Schijndel, Irene de Jong, Annemieke Soethout en Marianne Smouter. Paul Weijmans is als adviseur en pianist betrokken. Ook werken we altijd samen met de desbetreffende voorganger.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met Marianne: marianne.smouter@onsnet.nu.

Oecumenische vieringen



De Nuenense kerken komen zes keer per seizoen in een gezamenlijke viering. In samenspraak met de pastores bereidt een werkgroep deze oecumenische diensten voor rond een thema of een bijzonder moment in het kerkelijk jaar. Ook voor mensen die minder vertrouwd zijn met de kerk zijn deze diensten zeer toegankelijk! Voorbereid worden deze diensten door de werkgroep oecumenische vieringen.

Info: ds. Marlies Schulz
Tel.: 040-785 4267
e-mail: marlies.schulz@pgn-nuenen.nl

Zondag 15 september – Vredeszondag

Voorafgaand aan de wereldmarkt wordt dit jaar deze dienst gehouden. Het thema is: Zo als de bodem van de zee bedekt is met water, zo zal de aarde bedekt zijn met vrede!



Voorgangers: ds. Marlies Schulz en pastoor Hans Vossenaar
Plaats: H. Clemenskerk, Park 55
Tijd: 11.00 uur

Dinsdag 31 december Oudejaarsvesper

We luiden het oude jaar uit en het nieuwe in met aandacht voor het jaarthema 'Zie het water! '.

Voorgangers: pastores van de Protestantse Gemeente Nuenen en de parochie Heilig Kruis

Plaats: de Regenboog

Tijd: 19.00 uur

Zondag 19 januari – Zondag van de Eenheid

Van 14 tot en met 21 januari wordt overal in Nederland de week van het gebed om eenheid gehouden. Ook in Nuenen sluiten wij daarbij aan en vieren wij samen alles wat ons verbindt.

Voorgangers: pastores van de Protestantse Gemeente Nuenen en de parochie Heilig Kruis

Plaats: H. Clemenskerk





Woensdag 5 maart - Aswoensdagviering

Aswoensdagvesper op de eerste dag van de Veertigdagentijd. Een moment van inkeer en verstillings om deze bijzondere tijd in te gaan en om het ritueel van het ontvangen van het askruisje te beleven.

Voorgangers: pastores van de Protestantse Gemeente Nuenen en de parochie Heilig Kruis
Plaats: H. Clemenskerk
Tijd: 19.00 uur

Zondag 13 april - Palmasenviering

Ook de zondag van Palmasen gaan wij dit jaar weer samen vieren. Een dienst die in de Regenboog begint en na een gezamenlijke Palmpaasprocessie in de H. Clemenskerk eindigt.

Voorgangers: pastores uit de PGN en de parochie Heilig Kruis.
Plaats: De Regenboog en H.Clemenskerk
Tijd: waarschijnlijk 10.30 uur



Donderdag 17 april - Witte Donderdag

Ook dit jaar hopen wij de hele Stille Week samen te vieren. Op Witte Donderdag gedenken wij de laatste maaltijd van Jezus en vieren deze maaltijd samen.

Voorgangers: pastores van de Protestantse Gemeente Nuenen en de parochie Heilig Kruis
Plaats: nog niet bekend. Houdt u verdere berichtgeving in de gaten
Tijd: waarschijnlijk 19.30 uur

Vrijdag 18 april - Goede Vrijdag

Wij staan stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Een belangrijk moment is de kruishulde, waarbij we bloemen en kaarsjes rond het kruis plaatsen.

Voorgangers: pastores uit de PGN en de parochie Heilig Kruis
Plaats: nog niet bekend. Houdt u de verdere berichtgeving in de gaten
Tijd: 19.00 uur



Zaterdag 19 april - Paaswake

Waken en wachten op het nieuwe licht, dat in deze nacht ontstoken wordt en na de dienst naar alle kerken van Nuenen gebracht wordt.

Voorgangers: pastores van de Protestantse Gemeente Nuenen en de parochie Heilig Kruis
Plaats: H. Clemenskerk
Tijd: 21.30 uur

Seizoenafsluiting

Oecumenische viering, waarin teruggekeken wordt op het afgelopen jaarthema: *'Zie het water! Wat hebben wij geoogst? En hoe gaan we nu de zomer in?'*

De tijd en plaats van deze dienst zijn nog niet bekend. Houdt u de verdere berichtgeving in de gaten!
Voorgangers: pastores uit de PGN en de parochie Heilig Kruis

Taizévespers in het Van Goghkerkje

Elke eerste zondag van de maand is er in het Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort een Taizévesper. De stijl van deze vesper is dat er veel gezongen wordt. Sinds kort zingen we de Taizé-liederen uit de bundel 'Adem in ons'. Dit Taizéliederenboek geeft ons de mogelijkheid om ook liederen in het Nederland te zingen.



De Taizéliederen zijn bijzonder sfeervol en bestaan over het algemeen maar uit enkele regels. Maar door deze regels vaak achter elkaar te zingen kom je door de tekst en de muziek in die bijzondere Taizésfeer.

De opzet van de vesper is echt een 'avonddienst' of stilstaan bij de dingen van de dag in een verstillend moment ('avondgebed'). De vesper is eigenlijk een viering 'zonder het Woord'. Het gaat om jouw eigen geloofsbeleving te ervaren tijdens dit samenzijn.

De enige gesproken teksten zijn de schriftlezingen en de voorbeden. De sfeer van de vesper is meditatief en de kleinschaligheid en de 'uitstraling' van het kleine kerkje werkt daar ook bijzonder aan mee.

De oorsprong van de vespers ligt bij de gemeenschap van Taizé. Deze gemeenschap telt een honderdtal broeders, van katholieke, maar ook van verschillende protestantse afkomst én uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een 'gelijkenis van gemeenschap' en kan worden gezien als een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.



zondag

19:30 uur

Van Goghkerkje

1 sept. - 6 okt. - 3 nov. -

1 dec. - 5 jan. - 2 febr. -

2 mrt. - 6 apr. - 4 mei -

1 juni - 6 juli

Het mooie aan de vespers is de ervaring van het afsluiten van het weekend en het voorbereiden op de nieuwe week.

De voorbereidingswerkgroep Taizé - PGN bestaat uit Alice Steenbergen, Liane Bredée (gebeden), Loes Hulsebos (voorbereiding), Ricky Sinnema en Paul Weijmans (piano).

Taizévespers voor het seizoen 2024-2025 zijn altijd op de eerste zondag van de maand:

Voor meer informatie over de vespers kan je mailen naar:

alice.steenbergen@hotmail.com

Zomeravondconcert in het Van Goghkerkje

Op zondag **3 augustus 2025** is er in het Van Gogh Kerkje een 'Zomeravondconcert'. Omdat er door de zomervakantie die avond geen Taizévesper is, zullen er dan weer verstillende pianoklanken klinken.

Al improviserend word je tijdens het concertje meegenomen in het 'eigen' karakter van het pianospel van Paul Weijmans. Elk jaar is er zo'n zomeravondconcert, waarin we op reis gaan, zoeken naar rust en ruimte en het vinden van sferen. Klanken, die doen denken aan Johan Sebastiaan Bach, Arvo Pärt, Simeon ten Holt, Nils Frahm en soms een beetje aan Philip Glass. Maar vooral de eigen klank van de muziek in het teken van 'a piece for peace'.

Toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de *Wilde Ganzen*.



zondag

3 augustus 2025

Van Goghkerkje

19:30 uur

Oecumenische thema-bijeenkomsten

Samen met de Raad van Kerken Nuene vinden ook dit seizoen weer een aantal gezamenlijke bijeenkomsten plaats.

- *Het water van de Dommel*

Zondag 22 september 19:30 uur tot 22.00 uur De Regenboog (zie pag.18)

- Lezing Lammert Kamphuis - *'Verslaafd aan ons eigen gelijk'*, een interactieve lezing

Herkent u dat, welles – nietes discussies? Ik moet eerlijk bekennen dat ik graag mijn gelijk haal. Met name wanneer ik zo'n discussie met mijn man heb, die zelf ook graag gelijk heeft. Zelfs als ik merk dat hij misschien net iets meer onderbouwing heeft, zet ik mijn hersenen aan tot het bedenken van betere steekhoudende argumenten (in plaats van te luisteren en te kijken of hij een punt heeft).

Filosoof **Lammert Kamphuis** heeft hier een boek over geschreven: *"Verslaafd aan ons eigen gelijk"*. Hierin stelt Kamphuis filosoferen voor als training om de wereld vanuit meerdere invalshoeken te bekijken: "De menselijke geest kleurt vanuit luiheid de wereld in zwart en wit. Daarmee verschaf je jezelf een zo duidelijk mogelijk beeld. De werkelijkheid is echter veelkleuriger dan je denken je voorspiegelt. Zij verdient onze lenigheid."



Lammert Kamphuis is een vlotte schrijver, een zeer goede spreker en een inspirerende docent, die met hele sprekende voorbeelden automatisch je aandacht weet vast te houden. We zijn dan ook blij dat hij **16 oktober** naar Nuene komt om een interactieve lezing te geven. Het zal dan ook niet alleen luisteren zijn; hij zal ons aan het werk zetten met mentale lenigheidsoefeningen.

Nieuwsgierig? Benieuwd hoe verslaafd jij eigenlijk bent aan je eigen gelijk? Of in hoeverre die opgaat voor je buurman, collega, partner, familielid.... Kom naar de Regenboog. Het zal in ieder geval een leuke avond worden, waar je ook nog nieuwe kennis en ervaring opdoet.

woensdag 16 oktober
inloop: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur
De Regenboog
kosten € 10,00

Anna-Maria Janner, Raad van Kerken

- Waar slaat dat (nog) op? *Wonderlijke waterverhalen uit de Bijbel*

woensdag 22 januari

20:00 – 22:00 uur

Er zijn vele Bijbelverhalen die iets met water te maken hebben. Sommige daarvan zijn voor mensen van nu te ongelooflijk: de wereld vergaat in een grote vloed en maar een paar mensen en dieren overleven de catastrofe; Jezus loopt over water en stilt een storm, Jona wordt door een walvis opgeslokt midden in de zee. Op deze avond gaan wij – voorgangers uit beide kerken – op zoek naar de dieper liggende betekenis van deze verhalen voor ons vandaag. Daarnaast luisteren wij naar waterliederen uit deze tijd!

Verder in de planning voor het seizoen 2024/25:

- Toneelstuk Helderman – over het leven van een dementerende man en zijn familie.
- Excursie naar een waterplek (op een zaterdag in het voorjaar van 2025): samen ontdekken wat water in Nederland betekent.

Via onze publicatiekanalen hoort u wanneer deze bijeenkomsten plaats zouden vinden.

jeugd

Kindernevendienst

Tijdens de kerkdienst op zondag van de even weken is er kindernevendienst. Daar maken we in onze eigen ruimte een deel van de kerkdienst. De kindernevendienstleiding zorgt daarvoor, samen met andere enthousiaste mensen uit de kerk. Vóóordat er dan naar boven wordt gegaan – met een lichtje aangestoken vanaf de paaskaars – is er een gesprekje of een verhaal of zingen we een kinderlied. En als jullie dan terugkomen in de dienst is er meestal wel even tijd om te laten zien wat jullie gemaakt hebben of te praten over wat jullie gehoord hebben.

Meer informatie bij Hanneke Stuij, tel. 0499-464 662, e-mail: kindernevendienst@pgn-nuenen.nl

Kinderen- en grote-mensendiensten

Een paar keer per jaar, als het goed past in het rooster van de kerkdiensten willen we diensten maken waarin de oudste kinderen van de basisschool en de tieners van de middelbare school een grote rol hebben in de voorbereiding en de uitvoering van het thema en de dienst. De eerste keer zal zijn op zondag 1 december 2024, de eerste zondag van Advent, dat zal dan ook een Zondagmorgen Anders zijn. Op 26 januari 2025 komt er weer zo'n dienst, midden in het slaapweekend voor kinderen en tieners in de kerk. En aan het einde van het seizoen ook op **29 juni 2025**, als er kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst.

Kindernevendienstkamp

Aan het begin van het seizoen, organiseert de leiding van de kindernevendienst het Kindernevendienstkamp, dat altijd erg leuk is!! We zijn dan van zaterdagmiddag tot zondagmiddag met elkaar op stap. Dat is kort maar het is wel een kamp met alles wat een kamp tot een kamp maakt: samen fietsen, samen zingen, corvee, een kampvuur, een avondspel... én een eigen kerkdienst waarin we zelfbedachte toneelstukken opvoeren over een persoon uit de bijbel. Wil je graag mee -ook als je niet (vaak) naar de kindernevendienst geweest bent -mail dan naar Ria van de Reijt: j.vandereyt@onsnet.nu. Het eerstvolgende kindernevendienstkamp is op **14 en 15 september 2024**.



Sirkelslag

Op zaterdagavond **2 november**, om 19.30 uur gaan we weer Sirkelslag spelen, dat speelse, gekke, creatieve en interactieve spel dat door het hele land gespeeld wordt door jeugdgroepen van allerlei kerken. Altijd erg gezellig en vaak ook met een serieus verhaal als leidraad! Er komt uiteindelijk wel een landelijke winnaar, maar hier geldt net zoals bij de Olympische Spelen van deze zomer: meedoen is belangrijker dan winnen. Zet die avond vast in je agenda!



Slaapweekend in de Regenboog

Eigenlijk is één kindernevendienstkamp in september niet genoeg, vonden jullie allemaal. Daarom is er het slaapweekend voor de kindernevendienstkinderen en ondertussen ook tieners in de Regenboog. Midden in de winter: in de nacht van 25 op 26 januari 2025. We verzamelen eind van de middag. We eten met elkaar, doen een leuk spel en hebben lol. We maken samen boven onze slaapzalen, een voor de jongens en een voor de meisjes. En na het ontbijt de volgende morgen hebben we kerkdienst waaraan we samen al voorbereid hebben.

Meer informatie bij Hanneke Stuij, tel. 0499-464 662, e-mail: kindernevendienst@pgn-nuenen.nl

Kinderkerstfeest

Op kerstavond, 24 december om 19.00 uur vieren we met veel kinderen en hun families het kerstfeest in het van Goghkerkje. Allerlei kinderen werken mee aan dat feest en daarvoor zal rond de herfstvakantie een oproep worden gedaan.

Wil je er meer van weten of wil je meedoen, neem dan contact op met Hanneke Stuij, tel. 0499-464 662,

e-mail: kindernevendienst@pgn-nuenen.nl



Kinderpaasmiddag

Op de zaterdag voor Pasen, 19 april, vieren we de kinderpaasmaaltijd in de Regenboog, 's middags om 16.00 uur. We eten samen lekker en we hebben daarvoor dus ook eieren geverfd. En natuurlijk hoort bij die maaltijd ook het Paasverhaal, waar we samen naar gaan luisteren en kijken. Ook vaders en moeders mogen meedoen, meehelpen en mee-eten. Wil je er meer van weten, neem dan contact op met Hanneke Stuij,

tel. 0499-464 662,

e-mail: kindernevendienst@pgn-nuenen.nl



Tieners in de kerk

Voor tieners van 12-15 jaar hebben we een zondagmorgengroep. Een eigen plek in de kerk, in de jeugdruimte, tijdens de kerkdienst, op de zondagen van de even weken, als er ook kindernevendienst is, zodat er voor alle leeftijden een plek is in de kerk.

Om samen te zijn, een eigen dienst te maken, maar ook om dingen over de kerk en de bijbel te leren.

Tienerkerstfeest

Op zondagmiddag **22 december** om 17.00 is weer het Tienerkerstfeest in het van Goghkerkje. Via de jeugdwerkapp van de PGN krijg je er een uitnodiging voor en meer informatie over hoe we het gaan doen. Zit je nog niet in die appgroep, maar heb je wel interesse, laat dat dan weten aan Hanneke Stuij, tel. 06-22130339, e-mail: kindernevendienst@pgn-nuenen.nl

Pizza en Passion

Op de donderdag voor Pasen, Witte Donderdag, wordt al jaren The Passion uitgezonden op tv. En dus gaan we weer samen kijken, omdat dat leuker is dan alleen. We kijken op een heel groot scherm zodat je er zelf ook middenin zit. Vooraf eten we pizza, of ondertussen, als er nog wat over is. In 2025 is dat op donderdagavond **17 april, om 19.30 uur** in de jeugdruimte van de Regenboog.



Paasnachtwandeling

Heb je goede wandelschoenen en durf je het aan om een nacht wakker te blijven? Wandel dan mee in de Paasnachtwandeling, de pelgrimage naar het Licht, in de nacht voor Pasen: **de nacht van 19 op 20 april**. We vertrekken om middernacht bij de H. Clemenskerk en zijn rond 7.45 uur voor het Paasontbijt terug in de Regenboog. Maar je kunt ook later aansluiten. Meer info op een andere plek in dit Seizoensprogramma.

Kokend aan de praat

Samen eten en praten is een mooie combinatie. Met de tieners willen we dat in het komende seizoen weer een paar keer samen gaan doen. Dat kan in de keuken en woonkamer van Pieter. Om het over van alles te hebben, de gewone dingen van alle dag, maar we maken altijd ook een paar prikkelende vragen of stellingen om net wat verder te denken met elkaar. De eerste keer is kort na de vakantie al: **dinsdag 27 augustus**. In de appgroep voor tieners van de PGN komt meer informatie. Zit je nog niet in die appgroep, maar heb je wel interesse, laat dat dan weten aan Hanneke Stuij, tel. 06-22130339.

Zeilkamp

De PGN organiseert al heel lang zeilkampen voor tieners. Als je tussen 12 en 17 jaar bent ontvang je in het voorjaar een uitnodiging voor het zeilkamp dat met Pinksteren zal plaatsvinden in Friesland. In een dorpje met 11 huizen en aan drie kanten water: Sandfirden. Dat is in het weekend van **6-9 juni 2025** en we gaan voor de 47^e keer! Onze boerderij is het laatste huis van het dorp, daar waar de weg ophoudt bij het water.

Het kamp is ieder jaar weer een feest, met natuurlijk veel zeilen, maar ook een (te) gek kennismakingsspel, een interactieve kampdienst, een bonte avond met spelletjes of theater, soms ook nachtzeilen (als er wind en tijd is en het mag van de leiding, maar dat is meestal niet, want er wordt NIET genachtzeild!) en koks die telkens weer voor lekker eten zorgen, gesponsord door allerlei mensen uit de kerk. Wil je nu al wat meer weten over het zeilkamp, dan kun je terecht bij Hans Laros, tel. 06-24558669.



in gesprek

Koffie met een krantje

De bedoeling is dat de bezoekers van deze activiteit een actualiteit uit de krant meebrengen, waarover hij of zij graag eens met andere mensen van gedachten zou willen wisselen. Uiteraard hoort daar een lekker kopje koffie bij. Je hoeft je niet op te geven, kom maar gewoon binnenlopen.

Info: Theo Weerman, tel. 040 - 283 7169, e-mail: t.weerman@onsnet.nu
Elke tweede dinsdag van de maand.



dinsdag

10 sept. - 8 okt. -12 nov. -10 dec. -
14 jan. - 11 febr. -11 mrt - 8 apr.-
13 mei -10 juni -8 juli—12 aug.-
9 sept.
10:30 - 12:00 uur De Regenboog

'De beste helft'

Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?

een boekbespreking op drie woensdagavonden

Wat wil je later worden? Die vraag krijg je vaak als kind. Maar er komt een moment dat je iets of iemand bent geworden. En dan moet je nog een poos... Zo begint het boek van **Arjan Broers** over *'De beste helft'* dat eigenlijk gaat over de tweede helft van je leven. Wat komt nog? Waar kijk je naar uit? Met veel humor en inlevingsvermogen beschouwt Arjan Broers, journalist en theoloog (en sinds 2021 pastor in de Dominicus Amsterdam) het leven: Is dit alles? Leven wij in een puberale cultuur en wat is dat dan? Hoe ontwikkel je software voor de tweede helft van je leven?

Naar aanleiding van zijn boek *De beste helft* (ISBN 978 94 93198 43 2, uitg. Zilt) gaan wij over deze vragen in gesprek. Aanmelden en info bij: marlies.schulz@pgn-nuenen.nl



woensdag

25 sept. -30 okt. - 20 nov.
20:00 - 22:00 uur

De Regenboog
(Tuinkamer of Prisma)

Geloof en leven

De gesprekskring Geloof en Leven komt eens per maand bijeen op woensdagavond. We bespreken met elkaar onderwerpen die te maken hebben met ons geloof en ons leven. In de geanimeerde gesprekken blijken die twee dichter bij elkaar te liggen dan je op het eerste gehoor zou denken. Onze manier van geloven beïnvloedt hoe wij in het leven staan. En andersom kleuren ons leven en onze wereld ook onze twijfels en ons geloven.

Voor het jaar 2024-2025 bespreken we het boek van Henk Bakker, *Jezus. Reconstructie en revisie*. In het eerste deel zoekt Henk Bakker naar de historische Jezus en komt tot de slotsom dat we Jezus alleen kunnen begrijpen als een Joodse man die midden in de traditie van rabbijnen en schriftgeleerden staat. In het tweede deel gaat de auteur na welke titels allemaal aan Jezus gegeven zijn en welke betekenis die hebben gehad. Welke betekenis kunnen die titels hebben voor gelovigen van nu? Niet het makkelijkste boek, maar wel een dat stof tot gesprek zal geven en nieuwe inzichten voor onszelf.



Het boek *Jezus. Reconstructie en revisie* is uitgegeven bij Kok/Boekencentrum te Utrecht met als ISBN 978 90 435 3410 9. We rekenen erop dat u het boek aanschaft, eventueel als e-boek.

De bijeenkomsten van de gesprekskring worden geleid door ds. Marlies Schulz en pastoraal werker em. Jos Deckers. Men hoeft zich niet voor het hele werkjaar vast te leggen: per keer kun je aangeven of je deelneemt.

woensdag

9 okt. -13 nov. -11 dec. - 8 of 15 jan.

5 febr. - 5 mrt - 9 apr. - 7 mei

(wijzigingen voorbehouden)

20:00-22:00 uur De Regenboog

Bijbellezen in het spoor van Israël

De groep *Bijbel lezen in het spoor van Israël* komt reeds enige tijd in Nuenen bijeen. Nieuwe deelnemers kunnen gemakkelijk aansluiten en zijn van harte welkom. Op elke bijeenkomst lezen we een deel uit de eerste vijf boeken van de bijbel die ook de boeken van Mozes worden genoemd. Verhalen over aartsvaders en aartsmoeders komen ter sprake. Welke groei maakten Abraham en Sara door als gelovige. Aan dat leerproces kunnen wij onze eigen levenservaringen koppelen. Zulke verhalen zijn als een spiegel voor ons eigen leven. We kunnen ze in gesprek brengen met onze eigen ervaringen. Daarbij roepen deze verhalen kernvragen voor onszelf op.



Dit werkjaar zullen we teksten gebruiken uit het boek Genesis. Bij deze gedeeltes lezen we een kort stukje uit de profeten als commentaar, een psalm als lied en een toepasselijk stukje uit het evangelie.

Zo maken we een inhoudelijke verbinding tussen heel uiteenlopende bijbeldelen.

In elke bespreking vindt men steeds twee thema's: de bijbeltekst en de vertaalslag naar onze tijd. Als de tekst centraal staat: Wat staat er? Wat bedoelt de schrijver? Voor welke groep heeft hij geschreven? Welke lijnen liggen er naar andere bijbelteksten? In de tweede ronde gaat om het verstaan: wat zegt dit bijbelgedeelte mij of ons? Welke betekenis heeft het voor mijn leven? En voor mijn geloven?

Deze bijbelgroep wordt georganiseerd vanuit de catechese voor volwassenen van de Parochie Heilig Kruis. Ook leden van de Protes-

tantse Gemeente zijn van harte welkom.

De bijeenkomsten worden gehouden op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

Begeleiding, informatie en aanmelding bij: pastoraal werker Jos Deckers

tel. 284 5855 of j.deckers@onsnet.nu

maandag

16 sept. – 21 okt. -11 nov. -9 dec. -
Voor 2025 worden de data in overleg
vastgesteld (wijzigingen voorbehouden)

14:00 – 16:00 uur Pastoraal Centrum,
Park 55

Relikwido

Avonden die ertoe doen: boeien, binden en betrekken van leeftijdsgenoten door het deelnemen aan plezierige avonden met diepgang, waarin ook veel ruimte is voor gezelligheid en ontmoeting. Dit wordt bereikt door het bespreken en delen van actuele thema's en vraagstukken die de deelnemers zelf kunnen aanreiken en die hen bezighouden. De laatste avond is altijd een actieve avond bij mooi weer buiten. Ben (voel) je je tussen de 45 en 70 en wil je meedoen neem dan contact op met Anjo Lourens.

Plaats: Altijd bij iemand thuis. Dit wordt per keer bekend gemaakt.



zondag

29 sept. - 24 nov. - 26 jan. - 30 mrt. -
24 mei

20:00 – 22:00 uur (wisselende locatie)

Info: Anjo Lourens
Tel.: 06-11117429,
E-mail: anjo.lourens@me.com



Open Huis

Iedereen is van harte welkom op donderdagmorgen van 10:00-12:00 uur.

Onder het genot van een kopje koffie of thee is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken of gewoon gezellig bij elkaar zijn. Wij begroeten u graag.

Info: Anneke Zweers 040 - 284 2162,
annekezweers@kpnmail.nl

donderdag

10:00 – 12:00 uur

De Regenboog

Ouderenmiddag

Op de ouderenmiddagen staan ontmoeting en bespreking van een thema centraal. Rond Kerstmis en Pasen vindt er een speciale viering plaats.

De middagen en vieringen worden geleid door Pieter Flach, Dieuwertje Kaper en Marlies Schulz

Info: Hetty Postema, 040 - 284 6010,
e-mail: g.postema@onsnet.nu

donderdag

14:30 - 16:00 uur

26 sept. - 24 okt. - 28 nov. - 19 dec. - 23 jan. -
27 febr. - 27 mrt. - 17 apr. - 22 mei

De Regenboog

Werkgroep Rouwbegeleiding

De oecumenische werkgroep rouwbegeleiding wil mensen tot steun zijn die een dierbare hebben verloren. Het ontmoeten van een lotgenoot of het praten over het verdriet kan een steun zijn. Deze begeleiding kan vorm krijgen op verschillende manieren: individueel bezoek, brievenpastoraat, en Lotgenoten gespreksgroep. De uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in oktober wordt persoonlijk bezorgd.

Ook voor niet-kerkelijk gebonden deelnemers staat de deur open.

Info: Janni Groot-Baart,
040 - 283 3234 ; e-mail:
groot.baart@gmail.com

vrijdag

Bij voldoende deelnemers zullen bijeenkomsten in de periode oktober t/m januari plaatsvinden van 9:30 - 11:30 uur in De Regenboog.



Kloosterweekend 2025

Ieder jaar vertrekt een groep van circa 24 leden van de PGN en van de parochie naar het klooster in Postel. Daar zijn we van vrijdagmiddag tot zondagmiddag te gast in het contactcentrum van de abdij. Ieder jaar werken we met een ander thema, aan de hand van een boek. We lezen, we praten, we wandelen, we zingen, we kijken een film en doen een pub quiz, we gaan samen naar een vesper in de abdij en hebben een eigen viering op zondagmorgen in de kapel. Mooie weekenden zijn het, waar de meeste kloostergangers ook graag vaker aan meedoen. Dat kan dit seizoen van **21 tot 23 maart 2025**. De kosten bedragen rond de € 110, inclusief overnachtingen en alle maaltijden. Ds. Marlies Schulz begeleidt het weekend.

vrijdag t/m zondag

21 mrt t/m 23 mrt 2025

abdij Postel (B.)

Opgeven kan bij Klara Jansen of Helma de Waardt k.jansenboshuizen@onsnet.nu of h.dewaardt@onsnet.nu



Open Deurgespreksgroep

Elke eerste donderdag van de maand komt om 9.45 uur de Open Deur-gespreksgroep bij elkaar. Op donderdagmorgen is er ook Open Huis (zie hierna).

We nemen steeds het nummer van het tijdschrift *Open Deur* van die maand als leidraad, vandaar de naam van de groep.

We lezen enkele verhalen uit dat blad en dat brengt van alles aan gesprek op gang, over onszelf, onze levens, ons geloof of ongeloof... En we bewandelen zijpadjes als dat zo uitkomt, waar het (associatief) lezen ons maar brengt. Telkens boeiend en je leert elkaar steeds beter kennen op een warme manier.

Om 11.00 uur ronden we het gesprek af en wie wil kan dan nog in de Ontmoetingsruimte een poosje aanschuiven aan de tafel van het Open Huis.

Donderdag 5 september om 9.45 uur staat de koffie klaar en Mieke Hendrickx is deze keer gespreksleider. Ook Pieter Flach is regelmatig gespreksleider. Sluit gerust aan, want de groep kan uitbreiding gebruiken. Zo kun je je donderdag mooi beginnen met een goed gesprek bij de koffie (of thee).

donderdag

5 sept.-3 okt.-7 nov.-5 dec.- 2 jan.

-6 feb.- 6mrt. -3 apr. -1 mei - 5 juni -

3 juli -7 aug.

in actie



Mediteren op donderdagavond: Beleef de stilte

Even stil worden, tot komen, voelen wat in je is. Op deze meditatieavonden luisteren wij in de stilte naar binnen. Wij komen samen en mediteren met een afbeelding of een mystieke tekst of volgens de methode van de lectio Divina. Dit is een eeuwenoude meditatieoefening uit de kloostertraditie: we lezen een korte tekst (lectio), laten die weerklinken in ons (meditatio), formuleren onze wensen en verlangens (oratio) en laten tenslotte gewoon de stilte op ons inwerken (contemplatio). Dit alles gebeurt in stilte. Na de oefening ben je vrij om naar huis te gaan of nog verder met anderen iets te delen. Nieuwsgierig geworden? Voor een introductie ben je altijd welkom om 19.45 uur voordat wij om 20.00 uur aan de meditatie sessie beginnen. Aanmelden is niet noodzakelijk.

donderdag

12 sept. – 10 okt. -14 nov. -19 dec. -
9 jan. -6 febr. -6 mrt - 3 apr. – 8 mei

19:45 - 21:00 uur, De Regenboog

Interkerkelijk koor Cantabile

Het koor Cantabile verleent een aantal keren per jaar medewerking aan diensten in kerken in Nuenen en omgeving. De muzikale leiding is in handen van Jelle Everhardus.

We verwelkomen alle stemsoorten en zoals onze dirigent zegt: **"Iedereen kan zingen!"**

Eens proberen? U bent hartelijk welkom om een aantal repetities mee te doen om de sfeer te proeven en mee te maken hoeveel voldoening het gezamenlijk instuderen geeft. We starten dit komende seizoen op 20 augustus.

Info: Janni Groot-Baart
Tel. 040- 283 32 34
e-mail: groot.baart@gmail.com



dinsdag

Repetitie tussen 20:00 en 22:00 uur
De Regenboog



Levend Kerstverhaal

Een reis door de nacht in het jaar nul.

Het Levend Kerstverhaal is een gebeuren dat inmiddels al niet meer weg te denken is uit de Nuenense traditie. De zaterdag voor Kerst is het terrein van Dorpsboerderij Weverkeshof gehuld in de sfeer van Bethlehem uit de tijd rond Jezus' geboorte. In de schemering van de avond, bij het licht van vuurkorven en fakkels, gaan bezoekers samen met een gids terug in de tijd en beleven zo het aloude kerstverhaal.

Iedereen, gezinnen met of zonder kinderen, ouderen, gelovig of in dubio, is van harte welkom om dit mooie evenement mee te beleven. We ontvangen je met open armen tijdens de Kerst!

Draag je het Levend Kerstverhaal een warm hart toe en wil je actief betrokken zijn bij het Levend Kerstverhaal als speler, gids of op een andere manier meehelpen? Dat kan, graag zelfs! Neem dan contact op met de organisatie voor meer informatie.

Wanneer: **zaterdag 21 december 2024**, van 17.00 uur – 20.00 uur
Waar: Dorpsboerderij Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan, Nuenen
Toegang: € 2,00 tolgeld.

Info: Fokkelien Dam tel.: 06 4975 4565 of Sonja de Jong, 06 4492 8332,
e-mail: levendkerstverhaalnuenen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/LKVNuenen

Website: www.levendkerstverhaal.nl

Het Levend Kerstverhaal is een initiatief van de Nuenense kerken, in samenwerking met Dorpsboerderij Weverkeshof.



Samen aan Tafel

Op de laatste woensdag van de maand kan ieder die dat wil aanschuiven voor een warme maaltijd. Het gaat bij de maaltijd om drie dingen: *gezelligheid*, *ontmoeten* en *gemak*. Daarom is iedereen welkom.

Vanaf 18:00 uur is de deur open, om 18:15 uur wordt de maaltijd geopend, die we om 19:15 uur afronden met koffie of thee. Om 19:30 uur ruimen we op en kan iedereen weer zijn of haar weg gaan.

Graag vooraf aanmelden als de nieuwsbrief verschenen is, via samenaantafel@pgn-nuenen.nl U krijgt uiterlijk de zondag voor de maaltijd bericht of er plaats is. De kosten zijn € 5,-

Info: Hetty Postema, 040 - 284 6010
e-mail: samenaantafel@pgn-nuenen.nl

Woensdag 18:00 - 19:30 uur

25 sept. – 30 okt. - 27 nov. - 18 dec. -
29 jan. - 26 febr. - 26 mrt. - 30 apr. -
28 mei - 25 juni - 30 jul. - 27 aug. - 24 sept.

De Regenboog

Thema-avond over 'Water'

Wat je beter leert kennen, ga je meestal ook meer koesteren. In het kader van ons jaarthema 'Zie het water', wordt op zondag 22 september in De Regenboog een bijzondere avond georganiseerd over **de rivier de (Kleine) Dommel**, die -heel nabij- door ons leefgebied stroomt.

Enkele sprekers nemen u vanuit hun speciale kennis mee langs deze rivier. Ze vertellen u allerlei wetenswaardigheden uit de lange geschiedenis van deze stroom, maar ook over de actuele waarde. Hun verhalen worden geïllustreerd met fraaie beelden en afgewisseld met levende muziek.



PROGRAMMA:

- **Walter Schoenmakers:** *oorsprong, stroomgebied, geologie en bodemopbouw van de Dommel*
- **Agnes Leijen en Marlies van de Bijgaard:** *muzikale presentatie 'Losse Tongen'*
- **Ger van den Oetelaar:** *landschap, ecologie en natuur*

PAUZE

- **Peter van Overbruggen:** *Vincent van Gogh en zijn watermolens in het Dommellandschap*
- Tweede muzikale presentatie door *Losse Tongen*

zondag

22 september 19:30 uur
De Regenboog



Menu surprise

Na een maand vol feestdagen begint het nieuwe jaar soms koud, maar ook stil. Daarom willen wij u ook deze winter graag iets warmes en vrolijks bieden: menu surprise. Iedereen maakt een gerecht (voor-, hoofd- of nagerecht) en neemt het mee. Alles wordt op tafels neergezet en als iedereen aanwezig is, kunnen wij samen aan tafel gaan en genieten van elkaars gerechten. Als u hier aan mee wilt doen kunt u zich t.z.t. opgeven en ook zeggen wat u denkt klaar te maken en voor hoeveel personen.

Info: o&v@pgn-nuenen.nl

zaterdag

1 februari 2025

17:00 - 20:00 uur
De Regenboog

Landelijk Oecumenisch Inspiratiefestival

vooraankondiging

De volgende editie van het tweejaarlijkse festival voor ambtsdragers, kerkelijke vrijwilligers en andere geïnteresseerden wordt gehouden op **17, 18 en 19 oktober 2025**. Dus niet dit jaar, maar over een jaar. Noteer deze dagen alvast in je agenda, of anders gezegd: Save de Date!

Ben je geïnteresseerd in geloof, betrokken bij een kerk of gewoon op zoek naar inspiratie? Kom dan naar hét landelijke Inspiratiefestival 2025 op Terschelling.

Ook vanuit Nuenen pakken wij deze unieke gelegenheid, om met z'n allen een inspiratiereis te maken, weer aan!

Meer informatie via de website van het festival en aanmelden bij Marlies Schulz: marlies.schulz@pgn-nuenen.nl



Pelgrimage naar het Licht



In de Paasnacht van 2025, de nacht van **19 op 20 april**, wordt weer de Pelgrimage naar het Licht gelopen.

We verzamelen om middernacht bij de H. Clemenskerk en beginnen daar met een korte viering in de kerk.

Daarna trekken door en om Nuenen heen langs verschillende kerken en kapellen en dragen in een lantaarn, die aangestoken is aan de nieuwe Paaskaars, het licht van Pasen met ons mee. Onderweg zijn er stopplaatsen waar we stukjes uit de bijbel lezen die met Pasen te maken hebben en waar we ook te eten of te drinken krijgen.

Om ± 7.00 uur 's morgens arriveren we op begraafplaats de Roosdoncken aan de Broekdijk, waar we op alle graven een licht-

je ontsteken en daarna is er een Paasontbijt in de Regenboog.

De hele wandeling is ongeveer 23 km. Start bij de H. Clemenskerk, 20 april om 0.00 uur.

Info bij: Pieter Flach,
tel 040-2842052, e-mail: kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

zaterdag/zondag

19 en 20 april 2025
start: H. Clemenskerk
0:00 uur

Levende adventskalender: Nuenenaren ontmoeten elkaar!

Dit jaar komt er voor de derde keer in Nuenen c.a. een 'levend adventskalender'. Elke dag gaat dan in Nuenen c.a. een deur open: in de kerken, op de Dorpsboerderij Weverkeshof, op de Dorpswerkplaats, in de buurthuizen ... Elke dag een moment om elkaar te ontmoeten, te spelen of om dingen rondom kerst te maken of bakken en zo samen naar het kerstfeest uit te kijken. U bent van harte welkom op de plekken waar de deuren open gaan!

Hoe u zich voor deze kalender met activiteiten aan kunt melden hoort u via de nieuwsbrieven van de PGN, het parochieblad 'Van Week tot Week' of via het portaal van de LEV groep/CMD: levnuenen.nl



van 1 tot 24 december 2024

locatie: diverse plekken in Nuenen
tijd: zie kalender, die in december verschijnt.

De werkgroep Groene Kerk

wij zijn een
**GROENE
KERK**

De werkgroep Groene Kerk is ontstaan na een aantal oecumenische thema-avonden over klimaatverandering en milieuvervuiling. Er was behoefte om ook zelf aan de slag te gaan met de tamelijk verontrustende berichten die toen ter sprake kwamen. De intentie is om elk jaar minstens één duurzame stap te zetten om de kerkelijke en/of de burgerlijke gemeenschap te verduurzamen. We doen dat samen met de werkgroep van de Parochie. Onze motivatie is vanuit het Bijbels perspectief: De schepping bewaren door te dienen, te beheren en niet te beheersen.

Dit seizoen staat 'de kringloop van het water' centraal. Veel verhalen in de Bijbel die over water gaan, gaan ook over leven en dood: Noach, Mozes, Jona, Elia en Johannes de Doper. In onze tijd van snelle klimaatverandering speelt water ook een grote rol: Sneller smelten van de polen en gletsjers, stijging van de zeespiegel, overstromingen, bosbranden.(verdroging)

Waar komt ons (drink)water vandaan en gaan we er wel goed mee om? Wat kunnen we doen om wateroverlast of watertekort te verminderen? Hoe vervuild is het water in onze omgeving? Dit seizoen proberen we daar een antwoord op te vinden door allerlei activiteiten te organiseren en bewustwording te creëren. We delen het in 3 blokken: "de bron, het gebruik en terug naar de bron".

Activiteiten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief, Rond de Kerk en in de lokale krantjes.

Tips of meedoen: groenekerkerk@pgn-nuenen.nl



vrijwilligers leggen de basis voor een waterreservoir, waardoor de regenpijp kan worden afgekoppeld

Wereldgebedsdag



vrijdag

7 maart 2025

14:30 uur

De Regenboog

Vrijdag 7 maart 2025 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Op de wereldconferentie van 2017 in Brasilia werden de Cookeilanden als land voor 2025 gekozen.

Onze zusters van de Cookeilanden hebben zich de afgelopen jaren verdiept in het thema:

"I Made You Wonderful", gebaseerd op Psalm 139:1-18.

Het programma van 2025 nodigt ons uit in de wetenschap, dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt. Als we deze diepe waarheid kunnen ontvangen, verandert alles in ons leven en beginnen we van binnenuit te stralen en te schitteren. We leren ook hoe we elke andere persoon moeten behandelen als iemand die door God prachtig is gemaakt.

In Nederland klinkt het thema: "Ik heb je prachtig gemaakt". Deze viering begint om 14:30 uur in De Regenboog en is voorbereid door vrouwen uit diverse kerkgemeenschappen en waarvoor een ieder, kind, man of vrouw van harte wordt uitgenodigd.

Vanaf 1 februari kunt u de digitale orde van dienst al opvragen, dan kunt u eventueel de liederen al eens zingen. En als u het lied uit de Cook Islands in de Maori taal wilt horen gebruik dan deze link: <https://youtu.be/ZxiWitGCjbl>

Info: Dieuwertje Kaper : j.kaper@onsnet.nu
www.wereldgebedsdag.nl

Theoscoop

Wegens het succes van vorig jaar gaan we dit jaar ook weer in de donkere maanden naar de zondagmiddag. In november, januari en februari is de film om op zondagen, om 15:00 uur. Locatie: de Regenboog, Sportlaan 5

Woensdag 18 september

Film: *The Peanut Butter Falcon*

Zak is een wees met het downsyndroom, die bij gebrek aan beter is ondergebracht in een bejaardentehuis. Hij vindt het tehuis vreselijk, ontsnapt en gaat op zoek naar een legendarische showworstelaar, van wie hij het vak hoopt te leren. Onderweg sluit hij een verrassende vriendschap met een ruige visser. 'The Peanut Butter Falcon' is een sfeervol, modern schelmenverhaal dat zich afspeelt in het moerassige diepe zuiden van de V.S. De hoofdrolspelers hebben een fijne chemie samen wat de film heel sympathiek maakt.



Film bij het jaarthema

Tijd: 20:00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19:30 uur
Na afloop mogelijkheid om na te praten onder genot van een drankje.

Woensdag 30 oktober

Film: *Coco*



De betovergrootvader van Miguel liet ooit zijn gezin in de steek om zanger in een straatorkest te worden. Sindsdien is muziek in de familie verboden. Maar Miguel is vastberaden ook muzikant te worden, al moet hij ervoor afreizen naar het land van de doden om de zegen van zijn betovergrootvader te ontvangen. Animatiefilm rond de Mexicaanse feestdag *Día de Muertos* is een visueel festijn, vol kleur en grandioze decors. Een origineel verhaal en de climax, met ouderwetse familie-is-belangrijk-boodschap is onweerstaanbaar aandoenlijk. Deze film draaien we aan de vooravond van Allerzielen.

Tijd: 20:00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19:30 uur.
Na afloop mogelijkheid om na te praten onder genot van een drankje.

Zondag 24 november

Film: *The Swimmers*

De Syrische zussen en zwemtalenten Yusra en Sarah Mardini (gespeeld door de zussen Nathalie en Marnal Issa) vluchten uit Damascus nadat de zoveelste raket hun woonplaats raakt. Samengepakt met andere vluchtelingen in een rubberbootje steken ze de Middellandse Zee over voor een beter leven én de vervulling van hun olympische dromen. *The Swimmers* van Sally El Hosaini (*My Brother the Devil*) is een aangrijpend en actueel verhaal over de vluchtelingencrisis. Een zwaar thema, maar alleen al de authentieke chemie tussen de zussen en het schitterende camerawerk maken deze waargebeurde film de moeite waard.



Film bij het jaarthema

Tijd: **15:00 uur!** Inloop met koffie/thee vanaf 14:30 uur.

Zondag 26 januari

Film: *Poor things*

Bella Baxter is een jonge vrouw die weer tot leven gewekt is door een onorthodoxe wetenschapper. Samen met een advocaat gaat ze op een wervelend avontuur over de wereld. Bevrijd van de vooroordelen van haar tijd, ontdekt ze haar passie voor sociale rechtvaardigheid.

De film begint in zwart-wit en als Bella de wereld gaat ontdekken komt ook de kleur de film binnen.

Tijd: 15:00 uur! Inloop met koffie/thee vanaf 14:30 uur.



Zondag 23 februari

Film: *Where are you, Adam?*

Deze uitzonderlijke Oekraïense documentaire geeft een inkijkje in het dagelijkse leven van monniken in een afgelegen klooster op het Griekse schiereiland van de berg Athos. Mount Athos is een autonome monnikenrepubliek onder Griekse soevereiniteit, die twintig kloosters telt. Vrouwen worden er niet toegelaten. Het is het geestelijk en cultureel centrum van de Byzantijnse kerk. Wat naar voren komt, is een fascinerende blik op het ongeëvenaarde leven van een bloeiende kloostergemeenschap in de eenentwintigste eeuw.

Tijd: 15:00 uur! Inloop met koffie/thee vanaf 14:30



Woensdag 26 maart

Film: *The Old Oak*

Noord-Engeland kent veel armoede en leegstaande huizen. Die maken de regio ideaal om Syrische vluchtelingen te huisvesten. De jonge fotografe Yara komt hier terecht. Ze krijgt te maken met veel anti-vluchtelingensentiment van de bewoners, maar ze sluit ook vriendschap met kroegbaas TJ. Samen besluiten ze in TJ's kroeg *The Old Oak* gratis eten te serveren. 'When you eat together, you stick together.'

Tijd: 20:00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19:30 uur.



Woensdag 16 april

Film: *Laut Bercermin (The mirror never lies)*

De Indonesische film speelt zich af bij de Bajau Laut, een volk dat op het water woont en van het water leeft. De vader van de 12-jarige Pakis is omgekomen op zee en zij probeert hem terug te vinden door middel van een ritueel met een spiegel. Dat brengt haar in conflict met haar moeder die het optimisme van haar dochter niet deelt.

Film bij het jaarthema

Tijd: 20:00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19:30 uur

Woensdag 21 mei

Film: *Magnolia*

De titel verwijst naar de structuur van een opengevouwen bloem. Elk blaadje leidt een zelfstandig leven maar is in de knop met de andere blaadjes verbonden. Net als de levens van de personages uit de film. *Magnolia* speelt zich af in Los Angeles, waar we een dag meemaken uit het leven van een twintigtal personen, die allen worstelen met de schaduwkant van hun leven. Het geeft de film het aanzien van een grote mentale striptease. Laag voor laag worden de leugens afgepeld, totdat de ontluisterende waarheid over de personages overblijft.

Potluck vanaf 17:30 uur

Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer eten meebrengt (graag zelf bereid... denk ook aan vegans en vegetariërs) en dat deelt met alle andere aanwezige gasten.

De film begint rond 19:00 uur.



25 jaar Regenboog

Met Pasen 1999 werd de eerste kerkdienst gehouden in De Regenboog. Daar was een bijzondere tijd aan vooraf gegaan. De aannemer had de ruwbouw opgeleverd. Toen waren de gemeenteleden aan de beurt om de afbouw te gaan doen. Met heel veel vrijwilligers – veelal gepensioneerd – werd er hard gewerkt. Plafonds moesten worden geplaatst, tegels gelijmd, deuren geschilderd. Heel bijzonder om elkaar eens in een andere situatie mee te maken.

Iets van die tijd laten we zien op 13 oktober, als we dit jubileum vieren. Er is veel fotomateriaal uit die tijd, maar ook in de jaren daarna zijn er veel activiteiten geweest, getuige de vele foto's, die we hebben verzameld. Startzondagen, creativiteitsmarkt, thema-avonden, kloosterweekends, maaltijden enz. enz.

Over het ochtendprogramma staat al iets vermeld op de pagina van Zondagmorgen Anders (pag. 7). Wij hopen na die dienst verder te gaan met een middagprogramma. Er komt een verzorgde lunch, er zullen diverse fotopresentaties te zien zijn en er komt een concert dat geheel verzorgd wordt door musici uit eigen kring. In die 25 jaar zijn er diverse pianisten, organisten, fluitisten en violisten geweest, die hun bijdrage hebben geleverd. Zij samen zullen een concert verzorgen, dat klinkt als een klok. Namen en andere details zijn nu nog niet bekend, maar tegen die tijd wordt u uitvoerig geïnformeerd over het programma. Onthoud de datum: **13 oktober 2024**



bij de burenen..

Protestantse Gemeente Geldrop/ Mierlo Pelgrimswandeling

De **Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo** organiseert, samen met de R.K. - parochie, in het voor- en najaar een pelgrimswandeling. De wandelingen zijn tussen de 10 en 15 km. De najaarswandeling is op zaterdag **12 oktober 2024**. Het thema en de plaats waar we gaan wandelen zijn op dit moment (half juli) nog niet bekend. Ze worden o.a. gepubliceerd in 2Klank (het kerkblad van Geldrop).



Protestantse Gemeente Helmond, Someren, Asten

ZINCAFÉ-LEZINGEN



Ook dit najaar zijn er een aantal lezingen in **Helmond** georganiseerd (i.s.m. de Damiaanparochie). Er zijn drie avonden gepland met gastsprekers over 'Levenswijsheid'.

10 september: Cees van Woerkum over '*Mariadevotie*.' De betekenis van Maria in de geschiedenis van de kerk.

8 oktober: Joop Kuipers over *Levenswijsheid van Vrijmetselaars*. Over zoeken naar antwoorden op levensvragen.

12 november: Trodessa Barton.

'Wat betekent het om mens te zijn?' Uitgangspunt is haar nieuwste boek '*Mens*'. De avonden worden gehouden in de Bethlehemkerk (ingang Valkstraat) en beginnen om 19:30 uur. Toegang € 5,- per avond.

dinsdag

10 sept. - 8 okt. - 12 nov.

19:30 uur

Bethlehemkerk, Helmond

KRUISWOORDEN IN WOORD EN MUZIEK

Zoals voorgaande jaren zal op Palmzondag een muziekmiddag georganiseerd rondom de Kruiswoorden: een muziekkuitvoering gebaseerd op de zeven kruiswoorden afgewisseld met persoonlijke verhalen van sprekers binnen en buiten onze kerk.

Een project voor muziek- en verhalenliefhebbers, omdat er een verbinding gemaakt wordt tussen (bestaande) muziek van toen en levenservaring van nu. De muziek van Joseph Haydn '*Die sieben letzten Worte*' zal worden uitgevoerd. Met deze muziek willen we verhalen afwisselen die geïnspireerd zijn op de zeven laatste zinnen van Jezus aan het kruis.

Datum : Palmzondag op **13 april 2025**

Tijd : 15:30-17:00 uur

Plaats : Kerkzaal Bethlehemkerk

Info : Marion Achthoven en Corine Beeuwkes-van Ede



Agenda

september

| datum | tijd | activiteit | blz. | datum | tijd | activiteit | blz. |
|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|-------|---------------------------------|------|
| Zo 1 | 19:30 | Taizévesper | 10 | Zo 22 | 19:30 | Thema-avond over De Dommel | 21 |
| Do 5 | 09:45 | Open Deur gespreksgroep | 18 | Wo 25 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| Di 10 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | Wo 25 | 20:00 | Boekbespreking 'De beste helft' | 15 |
| Di 10 | 19:30 | Zincafé Helmond | 27 | Wo 25 | 20:00 | Theoscoop | 24 |
| Za 14 | | Kindernevendienstkamp | 12 | do 26 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |
| Zo 15 | 11:00 | Vredeszondag H. Clemenskerk | 8 | Zo 29 | 20:00 | Relikwido | 16 |
| ma 16 | 14:00 | Bijbellezen i.h. spoor van Israël | 16 | | | | |

oktober

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|----|-------|-------|-----------------------------------|----|
| do 3 | 09:45 | Open Deur gespreksgroep | 18 | wo 16 | 20:00 | Lezing Lammert Kamphuis | 11 |
| Zo 6 | 19:30 | Taizévesper | 10 | zo 13 | 10:00 | Zondagmorgen anders | 7 |
| di 8 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | ma 21 | 14:00 | Bijbellezen i.h. spoor van Israël | 16 |
| di 8 | 19:30 | Zincafé, Helmond | 27 | do 24 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |
| wo 9 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | wo 30 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| do 10 | 19:30 | Meditatieavond | 19 | Wo 30 | 20:00 | Boekbespreking 'De beste helft' | 15 |
| za 12 | | Pelgrimswandeling Geldrop | 27 | Wo 30 | 20:00 | Theoscoop | 24 |

november

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|----|-------|--------------|---------------------------------|----|
| za 2 | 19:30 | Sirkelslag | 13 | do 14 | 19:45 | Meditatieavond | 19 |
| Zo 3 | 19:30 | Taizévesper | 10 | wo 20 | 20:00 | Boekbespreking 'De beste helft' | 15 |
| do 7 | 09:45 | Open Deur gesprek | 18 | zo 24 | 10:00 | Gedachtenisdienst | 6 |
| ma 11 | 14:00 | Bijbellezen i.h. spoor van Israël | 16 | zo 24 | 15:00 | Theoscoop | 24 |
| di 12 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | zo 24 | 20:00 | Relikwido | 16 |
| di 12 | 19:30 | Zincafé Helmond | 27 | wo 27 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| wo 13 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | do 28 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |

december

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|----|-------|-------|---------------------|----|
| Zo 1 | 19:30 | Taizévesper | 10 | do 19 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |
| zo 1 | 10:00 | Zondagmorgen anders Advent | 7 | do 19 | 19:30 | Meditatieavond | 19 |
| do 5 | 09:45 | Open Deur gespreksgroep | 18 | za 21 | 17:00 | Levend Kerstverhaal | 20 |
| ma 9 | 14:00 | Bijbellezen i.h. spoor van Israël | 16 | zo 22 | 17:00 | Tienerkerstfeest | 14 |
| di 10 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | di 24 | 19:00 | Kinderkerstfeest | 13 |
| wo 11 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | di 31 | 19:00 | Oudejaarsvesper | 8 |
| wo 18 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 | | | | |

januari

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------|----|-------|-------|---------------------------|----|
| Do 2 | 09:45 | Open Deur gespreksgroep | 18 | wo 22 | 20:00 | Wonderlijke waterverhalen | 11 |
| Zo 5 | 19:30 | Taizévesper | 10 | do 23 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |
| wo 8 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | za 25 | 16:00 | Slaapweekend KND | 13 |
| do 9 | 19:30 | Meditatieavond | 19 | zo 26 | 00:00 | Slaapweekend KND | 13 |
| di 14 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | zo 26 | 20:00 | Relikwido | 16 |
| wo 15 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | Zo 26 | 15:00 | Theoscoop | 25 |
| Zo 19 | 11:00 | Zondag van de Eenheid | 8 | wo 29 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |

februari

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|-------------------------|----|----|----|-------|------------------------|----|
| za | 1 | 17:00 | Menu Surprise | 21 | di | 11 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 |
| zo | 2 | 19:30 | Taizé-vesper | 10 | zo | 16 | 10:00 | Carrousel dienst | 6 |
| wo | 5 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | zo | 23 | 10:00 | Carrousel dienst | 6 |
| do | 6 | 09:45 | Open Deur gespreksgroep | 18 | zo | 23 | 15:00 | Theoscoop | 25 |
| do | 6 | 19:30 | Meditatie-avond | 19 | wo | 26 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| zo | 9 | 10:00 | Carrousel dienst | 6 | do | 27 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |
| di | 11 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | | | | | |

maart

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------------------|----|----|----|-------|------------------------|----|
| zo | 2 | 19:30 | Taizé-vesper | 10 | di | 11 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 |
| wo | 5 | 19:00 | Aswoensdagviering | 9 | vr | 21 | 17:00 | Kloosterweekend | 18 |
| wo | 5 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | wo | 26 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| do | 6 | 09:45 | Open Deur gesprekken | 18 | wo | 26 | 20:00 | Theoscoop | 25 |
| do | 6 | 19:30 | Meditatieavond | 19 | do | 27 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |
| vr | 7 | 14:30 | Wereldgebedsdag | 23 | zo | 30 | 20:00 | Relikwido | 25 |

april

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|------------------------|----|----|----|-------|---------------------------|----|
| do | 3 | 09:45 | Open Deur gesprekken | 18 | do | 17 | 14:30 | Ouderenmiddag (Pasen) | 17 |
| do | 3 | 19:30 | Meditatie-avond | 19 | do | 17 | 19:30 | Pizza en Passion | 14 |
| zo | 6 | 19:30 | Taizé-vesper | 10 | vr | 18 | 19:00 | Goede Vrijdagviering | 9 |
| di | 8 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | za | 19 | 16:00 | Kinderpaasmiddag | 13 |
| wo | 9 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | za | 19 | 21:30 | Paaswakeviering | 9 |
| zo | 13 | 10:30 | Palmpasenviering | 9 | zo | 20 | 00:00 | Pelgrimage naar het Licht | 22 |
| zo | 13 | 15:30 | Kruiswoorden / Helmond | 25 | zo | 20 | 08:00 | Paasontbijt | 22 |
| wo | 16 | 20:00 | Theoscoop | 9 | wo | 30 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| do | 17 | 19:30 | Witte Donderdagviering | | | | | | |

mei

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|------------------------|----|----|----|-------|-----------------|----|
| do | 1 | 09:45 | Open Deur gesprekken | 18 | wo | 21 | 20:00 | Theoscoop | 25 |
| zo | 4 | 19:30 | Taizé-vesper | 10 | do | 22 | 14:30 | Ouderenmiddag | 17 |
| wo | 7 | 20:00 | Geloof en leven | 16 | za | 24 | 20:00 | Relikwido | 25 |
| do | 8 | 19:30 | Meditatie-avond | 19 | wo | 28 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| di | 13 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | | | | | |

juni

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------------------|----|----|----|-------|----------------------------|----|
| zo | 1 | 19:30 | Taizé-vesper | 10 | di | 10 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 |
| do | 5 | 09:45 | Open Deur gesprekken | 18 | wo | 25 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| vr | 6 | | Zeilkamp | 14 | zo | 29 | 10:00 | Afscheid Kindernevendienst | |

juli

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------------------|----|----|----|-------|------------------------|----|
| do | 3 | 09:45 | Open Deur gesprekken | 18 | di | 8 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 |
| zo | 6 | 19:30 | Taizé-vesper | 10 | wo | 30 | 18:15 | Samen an Tafel | 20 |

augustus

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------|------------------------|----|----|----|-------|-----------------|----|
| zo | 3 | 19:30 | Zomeravondconcert | 10 | wo | 27 | 18:15 | Samen aan Tafel | 20 |
| do | 7 | 09:45 | Open Deur gesprekken | 18 | | | | | |
| di | 12 | 10:30 | Koffie met een krantje | 15 | | | | | |

donderdag

Elke donderdagochtend OPEN HUIS van 10:00 –12.:00 voor ontmoeting en koffie of thee



Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------|---|
| Bij deze uitgave | 2 |
| Toelichting bij het jaarthema | 3 |
| Locaties | 4 |
| Indeling Seizoensprogramma | 5 |

VIERINGEN

| | |
|------------------------------|----|
| Reguliere diensten | 6 |
| Carrouseldiensten | 6 |
| Gedachtenisdienst | 6 |
| Zondagmorgen Anders diensten | 7 |
| Oecumenische vieringen | 8 |
| Oecumenische vieringen | 9 |
| Taizé-vespers | 10 |
| Zomeravondconcert | 10 |
| Oecumenische bijeenkomsten | 11 |

JEUGD IN ACTIE

| | |
|-----------------------------------|----|
| Kindernevendienst | 12 |
| Kinderen- en grotemensen diensten | 12 |
| Kindernevendienstkamp | 12 |
| Sirkelstag | 13 |
| Slaapweekend in De Regenboog | 13 |
| Kinderkerstfeest | 13 |
| Kinderpaasmiddag | 13 |
| Tieners in de kerk | 13 |
| Tienerkerstfeest | 14 |
| Pizza en Passion | 14 |
| Paasnachtwandeling | 14 |
| Kokend aan de praat | 14 |
| Zeilkamp | 14 |

IN GESPREK

| | |
|-------------------------------------|----|
| Koffie met een krantje | 15 |
| Boekbespreking 'De beste helft' | 15 |
| Geloof en leven | 16 |
| Bijbellezen in het spoor van Israël | 16 |
| Relikwido | 17 |
| Open Huis | 17 |
| Ouderenmiddag | 17 |
| Werkgroep Rouwbegeleiding | 17 |
| Kloosterweekend | 18 |
| Open Deurgesprekken | 18 |

IN ACTIE

| | |
|-------------------------------|----|
| Mediteren op donderdag | 19 |
| Interkerkelijk koor Cantabile | 19 |
| Levend Kerstverhaal | 20 |
| Samen aan Tafel | 20 |
| Thema-avond 'Water' | 21 |
| Menu Surprise | 21 |
| Landelijk inspiratiefestival | 22 |
| Pelgrimage naar het licht | 22 |
| Levend Adventskalender | 22 |
| Werkgroep Groene Kerk | 23 |
| Wereldgebedsdag | 23 |
| Theoscoop | 24 |
| Theoscoop | 25 |
| 25 jaar De Regenboog | 26 |

BIJ DE BUREN

| | |
|---------------------------------|----|
| Pelgrimswandeling | 27 |
| ZINCAFE-lezing | 27 |
| Kruiswoorden in woord en muziek | 27 |

AGENDA

| | |
|---------------|----|
| Agenda | 28 |
| Agenda | 29 |
| Inhoudsopgave | 30 |



bron: Pinterest



Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen | Betalen | Sparen

Loop vrijblijvend bij ons binnen. Wij helpen je graag.

Jouw situatie, jouw verzekeringen op maat.
Wij zijn er voor jou.

VELDSINK ADVIES **RegioBank**

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Park 26-28, Nuenen | 040 - 263 59 00 | nuenen@veldsink.nl | veldsink.nl



Het afscheid in vertrouwde handen.

Met eigen crematorium



Van Veldekestraat 28, Nuenen - Oranjelaan 54, Beek en Donk
Dag en nacht bereikbaar op **040 84 48 630**

Hier kan ook uw advertentie staan.
Ook voor ons kerkblad Rond de Kerk

Voor informatie:
pubcom@pgn-nuenen.nl



Al jaren het vertrouwde adres voor al uw verse snijbloemen, planten en cadeau artikelen!



Kullen 1
5674BC NUENEN
Tel: 040-2831974
Facebook: Bloemisterij-Kwekerij t Schuurke
www.t-schuurke.nl

Gebruik van De Regenboog

Het is voor derden mogelijk om ruimtes in De Regenboog te gebruiken.
Het betreft de kerkzaal, de Ontmoetingsruimte, de Tuinkamer (met keuken) en de jeugdruimte.

Informatie over de mogelijkheden bij:
huismeester@pgn-nuenen.nl

Zie het water!



Dit Seizoensprogramma is een uitgave van de Publiciteitscommissie van de PGN

Ontwerp en samenstelling: Carel Haisma

Redactie: Kees Huizing

Foto's: Hanneke Stuij, Helma de Waardt, Pieter Flach, Klara Jansen, Anneriet Driessen, Ria van de Reyt en Carel Haisma



Protestantse Gemeente Nuenen

De PGN maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
kerkgebouw 'De Regenboog', Sportlaan 5, Nuenen
tel. 040-283 7240



**Protestantse
Kerk**